

Dockskåpsmöbler från Amerika

Troligen till julen 1947 kom från Amerika ett paket till Birgitta Elisabeth Maria Lindqvist i Motala. Paketet kom från John och Olga Larsson. Innehållet var en komplett dockskåpsmöblemang. Även badrumsinredning. Många delar var gjutna i plast som då var nymodigt. Birgitta var inte speciellt intresserad av dockskåps-lekar varför de små möblerna kom att överleva.

Olga var en moster till Birgitta. Olga och Birgittas mor Ellen stod varandra mycket nära under ungdomen. Olga föddes 1893 två år före Ellen. 1921 emigrerar Olga till Amerika. Hon kände John Larsson innan och han fanns redan i Amerika. 1923 gifter de sig i Brooklyn, New York.

Olga och John blev kvar i Amerika livet ut. Kontakterna med släkten i Sverige skedde via brev. Av breven till Ellen finns endast två kvar. Olga och John gjorde under åren flera återbesök i Sverige. Det sista i slutet av 60-talet då också jag, författaren av detta, träffade dem.

En återträff skedde troligen 1954 i Karlskrona. Från denna finns några dåliga foton. Här ett av dessa.



Syskonskara som återses på Pantaholmen 1954. Alla födda Olsson. Från vänster Sigrid (f. 1890), Oskar (f. 1897), Anna (f. 1886), Olga (f. 1893) och Ellen (f. 1895).

I november 2015 flyttar Birgitta Lindqvist nu gift Eriksson och Bengt från villan på Lavendelvägen 26 där de då bott i drygt 43 år. Lägenheten de köpte rymde inte allt utan mycket fick kastas eller skänkas bort.

Dockmöblerna som detta handlar om fann ett nytt hem hos vännerna "Liljorna" och speciellt hos Elisabeth Liljegren. Hennes barndomsdröm var att ha ett dockhus och efter nära 40 år kan det bli verklighet. Hon "ärvde" samtidigt en gammal trälåda (s.k. sockerlåda) som skall byggas om till dockhus.

Redan efter någon vecka kompletterade Elisabeth de gamla möblerna med egen liten servis och inköpta dockor från Tradera. Bilderna nedan är från ett SMS från henne visande resultatet uppställt i en bokhylla.



Komplett familjeidyll! Nedan en detaljbild.



I Bilagan nedan finns en beskrivning av en annan bostadsidyll modell 1923. Olga skriver i brev till sin syster Ellen i Sverige om när hon gifter sig med John. Hon beskriver lite skrytsamt den inredning de fått i sin våning på 94th Street i Brooklyn, NY.

Linköping 2015-11-24

Bengt Eriksson

Fridtunagatan 19, 2 tr.

58212 LINKÖPING

<mailto:bengt@eribb.se>

Bilaga

Brev från

Olga Olsson Larsson
236 94th Street
Brooklyn

till

Ellen Olsson

Brooklyn 7/10 23

Kära lilla Ella

Hjärtligt tack för brevet som jag i dagarna fått i hvilket jag ser att (du) har hälsan och mår bra vilket äfven jag gör. Tror äfven att John är detsamma för (det) var det när han skref men det hade hänt honom en olycka ombord. Han hade skadat sin vänstra hand så han måste gå till doktorn och få den ihopsydd, men hoppas det inte var så farligt men hur det är kan jag intet säga men skall skrifva så fort han kommer hem för väntar honom hem idag eller i morgon men får då väl inte vara hemma mer än för natten. Så tiden är ganska långsam ibland för alltid den bästa tiden på kvällen. Då har jag ingen att prata med eller gå bio allena tycker jag intet mycket om och nu som de långa kvällarna komma så blir tiden ännu mera lång men hoppas det intet skall blifva så hela lifvet utan han försöker väl få något annat jobb iland. Jag har nu ett mycket trefligt litet hem men några kort utaf det kan du verkligen inte få för mina rum äro inte så ljusa så vi kan taga kort af dem. För husen här äro inte byggda som hemma utan jag har bara fönster på baksidan o i fronten af huset därför äro vårt bäddrum o bakpalan (?) utan fönster. I mitt första rum har jag bruna plysch-möbler bestående af soffa och tre stora stolar samt bord o en stor lampa som går från golvet med hög fot som sedan avslutas med en stor sidenskärm. Sedan kommer det 2nd (andra) vad vi här kallar bakpallen. Där har jag en stor soffa som dom kallade Davenport utaf skinn samt ett litet bord af mahogany samt två små stolar af skinn. Efter det kommer mitt bäddrum. I det har (jag) en stor bädd samt men dressing... som ... annat skåp som John har för sina kläder som dom kallar mens dresser, samt en stol samt byrå utaf brun valnöt. Efter det kommer mitt matrum som består af en buffe samt serveringsbord o ett skåp för min matservis o bord o 6 st stolar och utom det har vi ju stora mattor som går öfver hela golfven i alla rum men i köket här en gaskök samt vanlig spis ett bord och tre vitmålade stolar. Bordet är äfven vitt. Sedan komma badrum o en lång tambur. Vi har äfven ett litet rum till men vi har inga möbler i det ännu för vi skall vänta till sommaren för det rummet ligger åt verandan så jag önskar få några korgmöbler i det. Ja nu lilla Ella tror jag att vi tala om allt vad vi äga förutom en isbacks (?) som äfven står i hallen o badrum är vitmålat. Men mitt bref skulle blifva allt för långt om jag äfven skulle tala (om) vad vi fått i presenter utan får i stället tala om bröllopet.

Vi kommer ner från Reimerts en kvart före kl. åtta i bil. Kl 8 vart vigseln. Det var en svensk präst som vigde oss på svenska. Wiolet K. o H. White (?) stodo upp för oss som de kalla vittnen hemma så vi hade till att gifva dem presenter o Wiolet buckett så min o Wiolet och min buckett kostade tillsammans 25 dollar. Min var utaf vita rosor o konvaljer o den andra var utaf skära rosor o några små vita blommor. Min ring kostade äfven 50 dollar, förtjusande vacker med små diamanter i. Min slöja köpte jag mig själv o klänning o skor o handskar. Min slöja kostade 22 dollar men var färdig till att sätta på hufvudet. Efter vigseln då alla hade varit fram och lyckönskat oss och här är det vanligt att alla kvinnorna kysser bruden. Där var några Johns kamrater med och hade sagt åt John att jag såg wonderfull ut i min dress. När (det) var öfver så gingo vi i en annan sal och där hade vi en mycket treflig dinner. Bordet var dukat i hästskoform. Så först dracks skålen och prästen höll tal. Efter det så hade vi soppan efter det så var det köttet bestående av oxfilé med grönsaker. Efter det så (var det) kyckling med ostronsås o sparris. Som dessert hade vi glass i alla former af ringar, klockor och babys o.dyl. Så ett skrattande och skojande efter vad alla fått. Jag fick en klocka och John en baby. Efter hade vi försfriskningar till kl. ½ 1. Då kom bilen och hämtade oss. Så reste vi till vårt nya lilla hem. På söndagen kommo alla upp till oss hade kaffe o kvällsmat o alla tyckte att våran wedding var mycket treflig samt tyckte bara att tiden gick allt för fort, men vi intet hafva lokalen längre än till kl. ett. Jag tror min lilla Ella att (jag) talat om allt och du nu fått ett långt bref. Hoppas nu att du skrifver ett långt brev back igen. De allra käraste hälsningar från din tillgifna syster Olga o John låter hälsa eder alla så gått därhemma.

Hälsa Maria så gott ifrån oss båda.

Min adress
Mrs John Larsson
236 94th Street
Brooklyn

istället för Olga Larsson för de tro annars här att min man (är död) om ni skrifver Olga Larsson.

Kommentarer inom () är tillägg och kommentarer av översättaren från handskrivet till denna text. Observera inslag av amerikanska redan efter 2 år i New York.